

Dendron

Nieuws rond het Dendron

Editie 2, nov 2024



REDACTIELEDEN

SCHOOLKRANT 2024 / 2025

MEVR. VERKOELEN

MR. MANDERS

HESTER

MAJA

DRIES

TREN

JIJ?

FRAUKE

DESI

2024

CLASS OF
2024



Inhoudsopgave

- 4 Voorwoord
- 5 Interview mevr. Nieuwenhuijsen
- 6 Kendron: ken jij het Dendron?
- 7 Tinder
- 8 Boekrecensie
- 9 Seriërecensie
- 10 In de wandelgangen
- 11 Verlost van Somtoday
- 12 Liedtekst met betekenis
- 14 Quiz: welk type leerling ben jij?
- 15 Recept: pepernoten arretjescake
- 16 Burgerschapsmarkt
- 18 Vervolgverhaal De kookeilanden, deel 2
- 20 Nature
- 21 Leertips toetsweek
- 22 Mindmap leesboek HA2
- 24 Roodkapje vanuit een ander perspectief AT3
- 26 Vapen
- 27 Are you tokking to me?
- 28 Gerecht: eend met whisky....
- 29 Gedicht
- 30 Het Sinterklaasjournaal en de Nederlandse politiek
- 31 Excursie Kunstklas
- 32 Moppentrommel





CHECK
IT OUT
↓

"Wist je dat je de schoolkrant
nu ook op de socials van het
Dendron kunt vinden?"



Voorwoord

Dendron: de denderende naam voor de schoolkrant van deze dondersmooie school!

Hier lees je al het laatste nieuws, sappige quotes en interessante interviews over docenten en leerlingen van ons Dendron College...en natuurlijk kun je hier ook terecht voor het nodige vertier en vermaak.

In deze najaarseditie is onze interim-rector geïnterviewd, duiken we de Horster natuur in, geven we jullie weer lees- en kijktips en valt er hopelijk ook weer genoeg te lachen.

Overigens zijn wij altijd op zoek naar extra redactieleden. Wil je je burgerschapsuren invullen op een leuke en leerzame manier, waarbij je samenwerkt met Dendrons journalisten in de dop, mail dan even naar schoolkrant@dendron.nl.

Voor nu alvast weer veel lees- en kijkplezier!

Namens de redactie,
Meneer Manders

Door Hester Vooy's



Wat vindt u het leukste aan deze school?

"Wat ik het leukste aan deze school vind, zijn de mensen en de sfeer. Daarmee bedoel ik de leerlingen, de mensen en de gezelligheid. Hier word ik gewoon bijna altijd gegroet op de gang. Op vele scholen is dat niet het geval."

Waarom heeft u ervoor gekozen om interim* rector te worden hier?

"Het Dendron College zocht een interim rector, ik heb zo mijn connecties en ben toen gevraagd om deze baan te doen."

Wat zijn uw plannen voor deze school voorlopig (bijv. veranderingen)?

"Eigenlijk ben ik een soort waarnemer, dus de meeste dingen blijven zoals ze zijn. Ik zou alleen kleine veranderingen of probleempjes oplossen, maar geen grote veranderingen. Want als ik dan weer weg ben, moet mijn opvolger het maar met mijn veranderingen doen en dat is niet fijn. Ik laat die dingen over voor mijn opvolger, een echte, langdurige opvolger."

Wat is uw gouden tip aan docenten en leerlingen van het Dendron College?

"Elkaar echt zien. Ben geïnteresseerd in elkaar. Doe aardig tegen elkaar en houd de sfeer zoals die is!"

Wat is uw leukste schoolherinnering?

Eigen schooltijd: "Het orkest en het koor dat wij hadden toen ik op de middelbare school zat, vond ik helemaal geweldig!"

Werk op school: "Korte opdrachten uitvoeren, iets kunnen betekenen voor anderen vind ik heel erg fijn."

Wat vindt u belangrijk aan de schoolregels en wat zou u willen veranderen?

"Ik vind natuurlijk de meeste regels wel belangrijk, alleen, als ik wat zou mogen veranderen, zou ik liever willen dat er minder regels zijn met meer inhoud. Want eigenlijk komen de meeste regels wel op hetzelfde neer."

Hoe zou u deze periode op het Dendron College willen afsluiten?

"Goed advies voor mijn opvolger en een fijne overgang naar een nieuwe rector. Ik hoop dat de leerlingen en de docenten er geen last van hebben. Vandaar een fijne overgang."

**interim betekent tijdelijk.*

KENDRON

KEN JIJ HET DENDRON?



WIE IS DEZE CRYPTISCH BESCHREVEN DOCENT?

ANTWOORD OP BLZ. 14



Account van meneer Ernst



Geslacht: man

Locatie: Daar waar de natuur
mooi is en de wifi stabiel.

Quote: Ik ben als de evenaar, altijd in balans,
maar soms ben ik moeilijk te vinden op de kaart.
Swipe naar rechts en laat de wereld draaien.

Favo eten: Mexicaans

Favo kleur: Alle kleuren van de regenboog.

Door Desi van Mulken

Boekrecensie: De Hobbit, door J.R.R. Tolkien

Waar gaat het over:

Een Hobbit genaamd Bilbo Baggins wordt op een dag verrast door Gandalf, een tovenaar. Hij wordt meegevraagd op een reis om goud terug te stelen van Smaug de Draak. Bilbo gaat mee, hoewel gevaar opzoeken iets heel onnatuurlijks is voor Hobbits. Het gezelschap bestaat uit Gandalf, Bilbo en dertien dwergen. Tijdens de reis maken ze allemaal avonturen mee, van ontmoetingen met Goblins tot aangevallen worden door spinnen. Uiteindelijk, na een lange, lange tocht komen ze bij de berg waar Smaug woont. Smaug wordt weggejaagd en door de bewoners van Laketown gedood. Dan komt er nog een grote strijd tussen die bewoners, de groep dwergen (en Bilbo), goblins, wilde wolven en elven. Uiteindelijk hebben de dwergen gewonnen. De dwergen blijven daar en Bilbo en Gandalf gaan terug naar huis.

Mijn mening:

Ik vond het een leuk boek, het is heel meeslepend en ik kon het goed volgen. Ik vind fantasieverhalen altijd erg leuk om te lezen, omdat die niet zo dramatisch zijn als sommige niet-fantasieverhalen en omdat je uit de echte wereld kunt ontsnappen. Bij zo'n boek kun je echt genieten en hoef je niet echt na te denken over wat ervan klopt en hoe zoiets zou gebeuren.

Door Maja v.d. Bosch





SERIE REVIEW

DOOR DRIES LITJENS



NAAM:
OUTER BANKS

WAAR TE ZIEN:
NETFLIX



MENING:

ZELF VIND IK HET EEN SPANNENDE SERIE, OMDAT ER ELKE KEER NIEUWE PLOTTWISTEN ZIJN. DE SERIE HEEFT 3 SEIZOENEN (ER KOMT EEN VIERDE SEIZOEN AAN) VAN ONGEVEER TIEN AFLEVERINGEN PER SEIZOEN.

STERREN



WAAR GAAT HET OVER?

OUTER BANK IS EEN SPANNENDE EN MEESLEPENDE SERIE OP EEN EILAND IN NORTH CAROLINA. DE SERIE GAAT OVER TWEE GROEPEN TIENERS (DE POGUES EN DE KOOKS). DE POGUES ZIJN DE ARMERE BEVOLKING VAN HET EILAND, DE KOOKS ZIJN DE RIJKERE BEVOLKING VAN HET EILAND. DE SERIE GAAT OVER EEN VERBORGEN SCHAT (GOUD TER WAARDE VAN 500 MILJOEN DOLLAR). EEN VAN DE POGUES, JOHN B, HEEFT EEN VADER DIE OP ZOEK WAS GEGAAN NAAR DIE SCHAT, MAAR DE VADER HEEFT DAT NOOIT KUNNEN AFMAKEN. JOHN B EN DE ANDERE POGUES GAAN HET WERK VAN DE VADER PROBEREN AF TE MAKEN, DUS ZE GAAN OP ZOEK NAAR DE SCHAT, MAAR NATUURLIJK ZIJN ER OOK DE NODIGE OBSTAKELS ONDERWEG.

IN DE WANDELGANGEN

HV1 had bij Biologie een traktatie verdiend. Aangezien niet iedereen daarmee blijgemaakt kon worden, lost docente Van der Wiel het op een andere manier op.

Ze trakteerde de klas op een operaserenade! Of dat tot ieders tevredenheid was, laten we maar even in het midden.



Meneer Preuss tegen een van zijn bovenbouwklassen:

Op het Dendron is er sprake van een Heilige Driehoek en die bestaat uit mr. Bos, mr. Teluij en mezelf!



Tijdens de wiskundeles pakt een leerling op een onbewaakt ogenblik zijn vape en begint te vaperen.

De docent merkt het op en spreekt de leerling erop aan.

Deze ontkent in alle toonaarden....terwijl de rookdampen om hem heen omhoog kringelen!



Gun onze leerlingen een leven zonder Somtoday

Voor mijn leerlingen en mijn kinderen is mijn jeugd de prehistorie. De prehistorie is in hun beleving vrij oninteressant: het is voor hen ondenkbaar dat er ooit geluk of bevrediging bestond zonder een smartphone. Dat er leegten in de dag waren die niet werden opgevuld door pixels en audio, dat er geen 24 uur tv was. Dat er verveling bestond. Ik gun ze vaker deze heerlijke leegte.

De verloren tijd terughalen is een niet te winnen strijd, maar sommige onderdelen probeer ik toch in hun levens binnen te smokkelen. Telefoonloze lesdagen, het lezen van boeken, een krijtbord en het vruchtbare niets.

Mijn kinderen kregen ieder jaar met de kinderboekenweek een leesboek cadeau. Ingepakt in cadeaupapier lag het boek op het kussen te wachten als ze naar bed gingen. De een had het boek een paar dagen later uit, de ander las er misschien twee. Ze hebben inmiddels allebei een stapel. De een heeft hem trots mee 'op kamers'; de ander heeft hem bij mij in bewaring gelaten.

Het beeldscherm vult veel vrije tijd. Menige games, influencers, grappige video's en onlinespelletjes heeft internet ze geschonken. Menige ouder vervloekt de dag dat de smartphone in het leven van hun kinderen kwam. Als ouder heeft je verzet weinig kans tegenover de machtige techjongens en -meisjes van Silicon Valley. (Wanneer wordt er eindelijk eens een generieke wet opgetuigd die alles wat kinderen verslaafd maakt, verbiedt? Van vapes tot sociale media.) In ons schoolgebouw zijn telefoons uitgebannen. Huiswerk, lesuitval en schoolresultaten blijven echter onverminderd gedeeld op de applicatie Somtoday. Dit digitaal platform bestrijkt het hele schoolleven van de leerling. Ook Zermelo en ItsLearning blijven als onderwijstechnologie in gebruik. En nu komt ook nog Mr. Chadd om de hoek kijken. :-)

Wanneer je als ouder wil dat de telefoon ver weg ligt terwijl er huiswerk gemaakt wordt, wordt dat onmogelijk, omdat huiswerkopdrachten en lesmateriaal alleen in de digitale leeromgeving te vinden zijn. Leerlingen zijn er soms volslagen afhankelijk van gemaakt. Zo ondermijnt de digitalisering van het onderwijs zowel de opvoeding als het leerproces. Als sociale media de hel zijn, is Somtoday de vloek waarop cijfers zonder context, zonder bemoedigend commentaar van een docent tevoorschijn ploppen op een onverwacht (lees: ongelegen) moment, bijvoorbeeld vlak voor het slapengaan.

Als we de telefoon hebben verbannen, omdat dat het welzijn van leerlingen ten goede komt, moeten we dan ook een logische vervolgstap zetten en leerlingen bevrijden van leerapplicaties zoals Somtoday?

L. Verkoelen, naar: 'Het vruchtbare niets gun ik mijn dochters ten zeerste, evenals een leven zonder Magister', column Tommy Wieringa, de Volkskrant dd sept 2024



Counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be
counting stars"

Yeah, we'll be counting stars
I see this life, like a swinging vine
Swing my heart across the line
And in my face is flashing signs
Seek it out and ye shall find

Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
On just doing what we're told

I feel something so right
Doing the wrong thing
And I feel something so wrong
Doing the right thing

I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie
Everything that kills me makes me feel alive
Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be
counting stars"

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be, we'll
be counting stars"

I feel your love, and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is our four-letter word
Make that money, watch it burn

Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
On just doing what we're told

And I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie
Everything that drowns me makes me wanna fly

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be counting
stars"

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be, we'll be
counting stars"

Oh, take that money, watch it burn, sink in the
river the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned

Everything that kills me makes me feel alive
Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be counting
stars"

Lately, I've been, I've been losing sleep

Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard
Said, "No more counting dollars, we'll be, we'll be
counting stars"

Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned
Take that money, watch it burn, sink in the river
the lessons I've learned

Het nummer begint met een oprechte bekentenis van Ryan Tedder (de zanger). Hij heeft "wakker gelegen" over de dingen die hij en een niet nader genoemde luisteraar "zouden kunnen zijn". Op basis van het gebruik van "baby" en andere indicatoren met betrekking tot liefde, kunnen we zeggen dat deze persoon een partner is. Hoewel Tedder angstig is, toont hij geloof en heeft hij "hard" gebeden voor de toekomst. In plaats van "dollars te tellen", hoopt Tedder 'sterren te tellen'. Dit is een symbool van het bereiken van grote hoogten en het realiseren van de ideale bestemming. Na de intro begint het eerste echte couplet. Daarin legt Tedder uit hoe hij tegen het leven aankijkt: "als een slingerende wijnstok". Dit kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. In wezen ziet hij het leven als een dynamische plek die vol beweging moet zijn in plaats van stagnatie. Tedder zegt dat het "mijn hart over de lijn zal zwaaien", wat betekent dat hij niet bang is om te identificeren wat zijn hart echt wil. Hij gelooft ook dat het leven mensen belooft die hun dromen najagen. "Zoek het uit, en jij zult vinden" is een citaat van Christus dat Tedder gebruikt om dit punt verder te verduidelijken. Zijn mening is dat welke macht het universum ook regeert, genereus is voor mensen die zich inspannen. Tedder is ook bescheiden over zijn eigen ervaring en moed. Hij is "niet zo oud" en "niet zo stoutmoedig", maar hij is niettemin toegewijd. Dit is waar zijn zelfvertrouwen vandaan komt. Hij gelooft niet dat de wereld beperkt moet blijven tot 'doen wat ons wordt opgedragen'.

In de pre-chorus laat Tedder zien dat de sociale definities van het 'goede' en 'verkeerde ding' niet overeenkomen met de zijne. De samenleving is waarschijnlijk de bron die hem vertelt zich zorgen te maken over "het tellen van dollars" in plaats van zijn echte lot. Om die verwachtingen te overstijgen, moet hij zijn moraliteit omkeren. "Alles wat hem dood" geeft hem "het gevoel dat hij leeft".

Het refrein is de intro die met meer enthousiasme wordt herhaald. Na twee refreinen begint het tweede couplet. Daarin zal Tedder een andere motivator voor zijn ambitie onthullen: zijn liefde voor de ontvanger van het nummer. Hij zegt dat hij haar liefde kan voelen "branden" terwijl ze "deze rivier afdalen". Het is belangrijk om te onthouden dat hij het pad van het leven vergelijkt met een rivier - dit zal later weer naar voren komen. Hij geeft de voorkeur aan 'hoop' boven elk ander woord en is blij om geld te verdienen en 'het te zien branden'. In de bridge van het nummer herhaalt Tedder deze beelden. Hij verbrandt graag geld in ruil voor het zinken "in de rivier" met de "lessen" die hij uit ervaring leert. Kortom, hij geeft de voorkeur aan een bevredigend leven vol betekenis boven het laten groeien van zijn bankrekening. Met deze prioriteiten is Tedder vrij om het refrein en de bridge weer op te steken tot het nummer eindigt.

QUIZ: WAT VOOR LEERLING BEN JIJ?

DOOR DRIES LITJENS

Hoe vaak gebruik jij je agenda?

A. nooit B. soms C. altijd



Maak jij je huiswerk?

A. nooit B. soms C. altijd



Hoe vaak kom jij te laat in een week?

A. 3 keer of meer per week
B. 1-2 keer per week C. 0 keer per week

Hoeveel burgerschapsuren heb je nu al gedaan?

A. 0-10 uur B. 10-20 uur C. 20-25 uur

Welk cijfer haal je gemiddeld het vaakst?

A. Een 5 of lager B. Een 6 of 7 C. 8 of hoger

Antwoord a = 1 punt, b = 2 punten, c = 3 punten

5-7 punten:

Je bent een leerling die vaak dingen vergeet, je stelt dingen uit en je leert meestal niet of weinig voor toetsen.

7-12 punten:

Je bent een goede leerling, je haalt redelijk goede punten en je stelt niet vaak dingen uit, vaak maak je je huiswerk en je komt niet vaak te laat.

13-15 punten:

Je bent een supergoede leerling, je maakt bijna altijd je huiswerk, je haalt goede punten en je stelt nooit dingen uit. Je komt bijna nooit te laat en je leert goed voor toetsen.

PEPERNOTEN ARRETJESCAKE

Dit is een recept voor kruidnoten arretjescake. Dit gebakje heeft de zachte textuur van arretjescake met de crunch van de kruidnoten. Lekker voor de feestdagen of gewoon als tussendoortje.



BEREIDINGSTIJD

45 MIN



HOEEVEELHEID

8-15 PLAKKEN

Bereiding

1. Bekleed een cakeblik met bakpapier.
2. Smelt de boter in een pan op laag vuur. Voeg de stukjes pure chocolade toe en roer tot alles gesmolten is en je een glad mengsel hebt.
3. Meng in een andere kom de donkere basterdsuiker met de eieren. Zorg ervoor dat je de eieren en suiker goed genoeg mixt, zodat er een romige massa ontstaat.
4. Voeg het suiker-eimengsel toe aan de gesmolten chocolade en boter in de pan. Blijf roeren op laag vuur tot alles goed is gemengd. Haal van het vuur af.
5. Breek de Mariabiscuits in grove stukken en voeg ze samen met de pepernoten aan het chocolademengsel toe. Roer goed door, zodat alle koekjes en pepernoten bedekt zijn met het chocolademengsel.
6. Giet het mengsel in het cakeblik (met bakpapier bekleed) en verdeel het goed met een spatel, zodat het een goed verdeelde bovenkant heeft.
7. Zet de arretjescake in de koelkast en laat hem minstens 4 uur opstijven. Voor het beste resultaat laat je de cake een hele nacht in de koelkast staan.
8. Haal de pepernoten-arretjescake uit de vorm en snijd in plakjes. Serveer direct en geniet van de arretjescake!

Tips:

- Als je het lekker vindt, voeg gehakte noten of gedroogd fruit toe.
- Je kunt de kruidnoten ook een deel vervangen door andere koekjes of chocoladestukjes voor variatie.

Ingrediënten

- 200 gram boter
- 200 gram donkere basterdsuiker
- 200 gram pure chocolade (in stukjes)
- 2 eieren
- 250 gram pepernoten
- 100 gram Mariabiscuits (of andere droge koekjes)



Burgerschapsmarkt

Door Dries Litjens

Dinsdag 8 oktober 2024 was de jaarlijkse burgerschapsmarkt weer in de grote aula. De burgerschapsmarkt is ervoor bedoeld om ideeën op te doen voor de invulling van je burgerschapsuren. Er waren verschillende organisaties die activiteiten promoten. Bijvoorbeeld:

Amnesty International

Amnesty is een groep die opkomt voor de rechten van de mens. Als je je aanmeldt bij Amnesty Horst aan de Maas kun je met de volgende activiteiten meedoen:

- Help mee met het plakken van posters om Amnesty in Horst bekend te maken.
- Ga naar jouw vroegere basisschool en vertel in groep 8 over Amnesty.
- Ben je goed in tekenen? Maak tekeningen voor Amnesty over mensenrechten.
- Speel een spel dat lijkt op ganzenbord met je klas of de basisschool of nog andere mensen.

Je wordt met deze bovenstaande dingen allemaal geholpen door medewerkers van Amnesty.

Vind jij mensenrechten ook belangrijk en lijkt het je leuk om mee te doen? Mail dan naar f.thielen@hetnet.nl. Vermeld dan je naam en je mailadres (telefoonnummer niet verplicht, maar wel handig).

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep jongeren op het Dendron College die verschillende dingen ondernemen voor de belangen van de leerlingen. Die dingen zijn o.a.

- De jaarlijkse sponsorloop
- Valentijnsactie
- Wafels verkopen bij het Spektakel

De opbrengsten hiervan worden gedoneerd aan bijvoorbeeld SOTOS of Helpende Handen. Lijkt het je leuk of heb je nog andere vragen? Mail dan naar leerlingenraad.dendron@hotmail.com.

Ijsbaan Horst

Komende winter, in de periode van 13 december tot en met 5 januari, is er weer een ijsbaan in het centrum van Horst. Als je helpt, kun je bij verschillende dingen meedoen, bijvoorbeeld: Schaatsverhuur en innemen en uitgeven van schaatsen. Ijsmeester, toezicht houden op de ijsbaan en sneeuw van de baan weggeven.

Horeca, je voorziet gasten van dranken en versnaperingen.

Kassa (vanaf 16 jaar), je zorgt ervoor dat alle afgenomen producten goed verwerkt worden bij de kassa.

De tijden zijn:

Ochtend 9.30 - 13.30 uur

Middag 13.30 - 17.30 uur

Avond 17.30 - 22.30 uur

Wil je graag komen of heb je nog andere vragen? Mail dan naar: vrijwilligers@ijsbaanhorst.nl

Dendron Open Huis

Dendron open dag/huis is een paar keer per jaar. Dan is er open dag op Dendron College (6 februari 2025, 18 juni 2025). Je kunt dan aan je docent vragen of je mag meehelpen met een activiteit (als de vakdocent daarover vertelt). Je gaat dan je docent meehelpen met de voorbereiding van hun gedeelte voor de open dag en het helpen tijdens de open dag (bijv. kinderen uitleggen wat voor een soort vak het is of een soort spel met ze doen dat over het vak gaat).

Verder waren er nog

- Voetbalvereniging Wittenhorst: Wittenhorst is een voetbalvereniging in Horst. Je kunt er terecht voor je burgerschapsuren door training te geven of je kunt een andere trainer helpen met training geven.
- Kindervakantiewerk: In de zomervakantie kun je meehelpen met kindervakantiewerk, daar ga je dan met kinderen activiteiten doen.
- Bibliotheek Horst aan de Maas: In 't Gasthoes bevindt zich de bibliotheek, daar kun je ook je burgerschapsuren volbrengen. De dingen die je bij de bibliotheek kunt doen, zijn boeken in de kasten zetten en boeken voorlezen aan jonge kinderen.
- Dendron media/schoolkrant: Op school hebben we een schoolkrant, daar kun je samen met andere leerlingen een stukjes schrijven die betrekking hebben op onze school. We komen 1 x per week bij elkaar.
- Taalrijk: Taalrijk is een school waar hulp wordt geboden aan vluchtelingen uit andere landen die de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen. Daar kun je in ruil voor burgerschapsuren die kinderen helpen door bijles te geven of te helpen met huiswerk.



Voor meer ideeën ga je naar de website, Dendron media, naar het kopje Burgerschap "voor leerlingen: bekijk hier het aanbod".

Vervolgverhaal De kookeilanden

deel 2

Na school

"Eda, wil je me helpen met mijn ijsspreuken, want het wil niet echt lukken."

"Luz, ik zal je wel helpen, maar dan moet je wel meegaan en het op mijn manier doen. Ik weet dat ik op andere manieren spreuken gebruik dan de meeste heksen of demonen, maar daardoor ben ik wel de krachtigste heks van de kookeilanden."

Eda en de meest gezochte heks van de kookeilanden

"Dankjewel, Luz, maar dat houden we er nu even buiten. Wil je iets leren of niet?"

"Ja, heel graag."

"Kom, Luz, dan gaan we naar de hoogste berg van de kookeilanden, maar je moet daar wel echt doen wat ik je zeg, want het is daar gevaarlijk met de dieren die er rondlopen. Luz, wil je weten hoe ik mijn spreuken heb geleerd?"

"Ja, heel graag, maar wil je dan wel beginnen met het verhaal van je ijskrachten, want dat vind ik nu wel heel interessant."

"Oké, het begon toen ik ongeveer even oud was als jij. Ik kreeg een toets van school en daar moest je de ijsspreuk kunnen uitvoeren, anders zakte je voor de toets en moest je een jaar blijven zitten."

"Eda, is dat bij jou gebeurd dat je de spreuk niet hebt gehaald? En was de spreuk moeilijk?"

"De spreuk is wel lastig, maar ik denk dat je die wel haalt, want je hebt mij als lerares! Oké, verder naar het jaar dat ik de ijsspreuk heb geleerd. Ik had dat jaar voor ijsspreuken meneer Wittenijs. Hij hield van witte winters en was erg steng tegen iedereen. Ik ben er al zo vaak uitgestuurd bij hem. Hij gaf onmogelijke opdrachten. De ijsspreuk was een iets makkelijkere opdracht, want hoe meer je op deze top van de knie van de titaan (de titaan is een groot dier dat ooit heeft geleefd in deze serie en die is overleden en dat zijn nu de kookeilanden.) zit, hoe beter je de ijsspreuk kent, want in de kleine sneeuwvlokjes zitten symbolen en als je dat uitbeeldt met je hand dan kreeg je een heel klein sneeuwvlokje en hoe meer je oefende, hoe groter het vlokje werd en op een gegeven moment kan je een standbeeld en nog meer maken."

Door Frauke Beks



NATURE

Met foto's van oud-docent Jos Zwart.

Door Tren van Mil

De libelle is een insect en behoort tot de gevleugelde insecten. In Nederland zijn ongeveer 65 soorten libellen. De libelle die het meest bij ons wordt gezien is de Azuurwaterjuffer. De Azuurwaterjuffer is een blauw gekleurde libelle. Als je een keer gaat zoeken naar libellen is het slim om te zoeken op warme dagen, dus voornamelijk in de zomer en lente. Als het warm is, zitten libellen vaak tussen grassen en riet bij stilstaand water. Libellen eten muggen en kleine vliegjes, daarom zitten ze vaak tussen grassen bij stilstaand water: hier zijn vaak muggen en vliegjes te vinden. Libellen zijn overdag actief. Ze jagen dan veel; in de nacht zijn libellen vaak aan het rusten. Libellen doen eigenlijk niet veel meer dan jagen, eten en rusten. Tijdens het jagen moeten ze opletten voor andere dieren die op hen jagen, dit zijn voornamelijk vogels, kikkers, vissen en mieren, maar ook spinnen en soms eten libellen elkaar zelfs op. Als een libelle zwak is en die libelle komt een andere libelle tegen, dan wordt die ook weleens opgegeten.



LEREN VOOR EEN TOETSWEEK!

Hieronder staan 7 tips om te leren voor een toetsweek, die jou helpen allemaal mooie punten te scoren tijdens de toetsweek. Succes!

tip 1:

Maak een planning:

Schrijf alle toetsdata op en maak een schema voor je studietijd. Zorg dat je genoeg tijd hebt voor elk vak.

tip 3:

Gebruik samenvattingen en flash cards

Schrijf de hoofdonderwerpen van de paragraaf op. Dan kun je alles in 1 keer leren.

tip 5:

Oefen met diagnostische toetsen

Maak een oefentoets of overhoor jezelf om te kijken of je het echt snapt. Oefen anders nog even verder.

tip 6:

Neem pauzes

Dit is om jouw hoofd fris te houden. Dan kun je erna er weer vol tegenaan!

tip 2:

Verdeel de stof:

Leer steeds kleine beetje's. Dan onthoud je het beter.

tip 4:

Herhaal regelmatig

Hoe vaker je herhaalt, hoe vaker je het leest. Dan slaat je brein ook meer op.

tip 7:

Zorg voor een goede leeromgeving

Zoek een rustig plekje op en luister eventueel muziek voor de extra concentratie.

Tip: Slet is bewezen dat kauwgom stress vermindert en helpt om beter te concentreren.

Hopelijk helpen deze tips. Heel veel succes met mooie punten scoren!!

Demi Wijnen

Andere toppers van Carry Slee!



juf Braaksel, Spijt!, Razend, Kappen!, Pijnstillers, Radeloos en Paniek

Het is een heel mooi boek met een mooie betekenis!



Gen van mijn favoriete boeken, van mijn favorietste schrijfster.

'Geef me nou maar snel dat geld op ik ga iets heel ergs bij je doen!!'
-Jim



Als Melissa uit haar coma is en iedereen weer blij is als ze er weer is, is iedereen weer blij samen. ❤️

HA2 mindmap leesboek



erdam, 1949.

Ze houdt ook van lezen en muziek maken!

jaar. woont in Bergen.



Die Jim is een drugsdealer!

Als Melissa wordt gevraagd voor een auditie, en ont moet ze Jim. Jordi probeert haar te helpen om van Jim en drugs af te komen.



'BFF' van Fleur.

Zijn verliefd op elkaar tot Debby er tussen komt.

Denkt graag aan zijn Bmx.

Melissa's ook dansende vriend. Is hij wel zo aardig als ze denkt?

'Ik wil haar gewoon beschermen!' - vader van Melissa



Het zou net een verhaal uit de tijd van nu of een paar jaar terug kunnen zijn want het is erg modern.

Sprookje in een ander perspectief: schrijfo opdracht VWO 3

Roodkapje vanuit oma

Het was een doodnormale dag. Ik zat in mijn mooie achtertuin te kijken naar de bijtjes die bij de rode klaprozen rondzwermden en de koolmeesjes die in het hoge gras rondhuppelden. Mijn versgebakken appeltaart stond nog af te koelen op de vensterbank. Opeens voelde ik me niet zo lekker. Mijn hoofd werd zo rood als een tomaat en mijn neus begon te lopen als een waterval. Ik nam snel de thermometer erbij: 39 graden! Ik schrok zo erg dat ik meteen flauwviel. Toen ik wakker werd, had ik al snel mijn dochter, de moeder van Roodkapje, gebeld. Ik vertelde wat er was gebeurd. Ze klonk erg bezorgd en zei: "Blijf in bed liggen. Ik stuur Roodkapje per direct naar je toe met een mand vol fruit." Toen ik dat hoorde zei ik haar dat Roodkapje wel goed uit moest kijken voor de wolf. "De wolf?" vroeg mijn dochter. "Ja, de boze wolf" zei ik. "Dat is toch een grapje, mag ik hopen" zei ze verward. "Nee, ik ben bloedserius". Ze legde uit dat ze dacht dat de wolf een fabeltje was. Ik zei dat de wolf zeker geen grap is; hij ruikt de mensen van verre aankomen en blijft dan verscholen tussen de struiken wachten tot het perfecte moment om toe te slaan. Ze zei verontschuldigd: "Ik wist niet dat het verhaal echt was, sorry". "Maakt niet uit," zei ik. "maar zorg ervoor dat Roodkapje het weet." Ze zei dat het goed zou komen. Maar ik maakte me toch zorgen om mijn kleinkind.

Roodkapje werd op pad gestuurd, onder de strikte voorwaarde dat ze niet door het bos mocht. Roodkapje had beloofd mij elke dag een brief te sturen, de lieverd. Terwijl ik aan het wachten was op de komst van Roodkapje, zat ik in de tuin te breien, genietend van de mooie bloemetjes. Toen het donker begon te worden, hoorde ik de deurbel. Het was de postbode. Hij had een brief voor mij. Het was een opluchting om te lezen dat Roodkapje nog heel was. In de brief stond. "Hallo Oma, mijn eerste dag zit erop. Ik heb zo veel nieuwe dingen geleerd over de stad en het bos. In het bos staan overal bordjes met daarop 'Pas op voor wilde dieren'. Ik heb gelukkig nog geen gevaarlijke dieren gezien. Als het goed is, ben ik morgenavond bij u. Ik kan niet wachten om u weer te zien". Het was een hartverwarmend bericht. Ik stuurde zo snel mogelijk een brief terug. "Hallo Roodkapje, fijn om te horen dat je tocht goed gaat. Hartelijke groet, Oma". Ik kon niet wachten om Roodkapje binnenkort te zien. Ik was benieuwd hoe groot ze wel niet geworden zou zijn.



En hoe het met haar gaat op de grote school. Diezelfde avond had ik een vreselijke droom. In de droom was Roodkapje gevallen. Haar kleren zaten onder de druipende modder en haar been zat onder het bloed. Zo erg zelfs dat haar rode kapje net zo rood was als haar been. Terwijl ze daar hopeloos op de grond lag, kwam de wolf glimlachend achter een struik vandaan. Hij had zo'n brede grijns dat al zijn tanden te zien waren. Ze waren vlijmscherp als een mes, zo wit als sneeuw en speeksel droop ervan af. De wolf boog voorover, deed zijn mond open en precies toen hij een hap wilde nemen schoot een jager hem neer. Op dat moment schrok ik wakker. Ik was zo aan het zweten dat ik een schone pyjama aan moest doen. Toen het ochtend was, ging ik zoals gewoonlijk eerst naar buiten om de bloemetjes water te geven en de vogels eten te geven. Ik liep naar de voordeur om de krant te pakken. Maar van wat ik daar zag staan kreeg ik een hartverzakking. "De wolf gezien in het openbaar". Ik was zo bang dat ik al mijn ramen en deuren sloot. Ik stuurde Roodkapje meteen een brief. "Roodkapje, je moet meteen naar huis gaan." Alleen, door mijn haast had ik per ongeluk de postzegel er niet op geplakt. Roodkapje was helemaal alleen en wist niet dat die vreselijke wolf daar ergens rondliep. Ik had na deze gebeurtenis geen brieven meer ontvangen, dus ik maakte me veel zorgen om haar. Wat als de wolf haar al te pakken had? Dan was dat mijn schuld! Ik werd uit deze gedachtegang getrokken doordat ik de deurbel hoorde. Ik vroeg me af wie er nou zo vroeg in de ochtend al aan zou bellen. Ik keek uit het raam en zag de postbode staan. Ik rende naar de voordeur omdat ik hoopte op een brief van Roodkapje. Toen ik echter de voordeur opende, kon ik niet geloven wat ik zag: De Wolf! Voor mijn deur. Voordat ik het kon beseffen had hij me al opgeslokt. Hij had me in één hap verorberd. Dat maakte dat ik nog wel in leven was. Ik zou twee uur lang me in een soort van claustrofobische ruimte begeven waar de verwarming aan stond. Ik kon niet bewegen en het was zo donker als de nacht. Als ik niet ademde, kon ik het rustige geklop horen van zijn hart. Ik had niet gedacht dat ik het zou overleven. De twee uur die ik in zijn maag zat, voelde als twee dagen. Ik hoorde buiten de buik gemompel en de hartslag werd om de paar seconden sneller. Voordat ik het wist, hoorde ik een harde knal. Het voelde alsof de wolf op de grond viel. Een paar seconden later zag ik ineens een heel fel licht dat langzaam de maag in kwam. Ik zag een vreemde man staan. Hij keek heel verbaasd toen hij mij zag. Ik dacht voor een paar seconden dat ik dood was en dat het God was die mijn leven ging beoordelen. Maar toen zag ik Roodkapje staan. In volle tranen stond ze daar met een mand vol fruit in haar handen. De man die ik zag staan was blijkbaar de jager. Nadat Roodkapje was aangekomen bij mijn huisje, had ze de wolf zien zitten, verkled als mij. Ze is toen meteen naar de jager gegaan om hem te informeren. De jager kwam met spoed naar mijn huis en had de wolf doodgeschoten. Daarna sneed hij zijn maag open om vervolgens mij daar levend in te zien. De dagen na dit incident heb ik niet meer goed kunnen slapen, terwijl ik weet dat de wolf dood is. Ik ben vorige week gaan inwonen bij Roodkapje en mijn dochter. De reden dat ik dit schrijf is als therapie. Ik durf niks meer alleen. Mijn therapeut zei dat ik erover kon schrijven en dat het zou kunnen helpen. Nu zit ik hier terwijl jij mijn verhaal leest. Hopelijk heb je er wat van kunnen leren.



VAPEN

Vapen is, zoals we allemaal wellicht weten, slecht voor je gezondheid. Maar waarom is het slecht? Wat doet vaperen met je lijf? En als het zo slecht is, waarom doen velen het dan nog steeds?

Waarom is vaperen slecht voor je ?

In de damp van een vaper of een e-sigaret zitten allerlei schadelijke stoffen, zoals nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden. Als je deze stoffen inhaleert (wat dus gebeurt als je vaper), kunnen je luchtwegen gaan irriteren of beschadigd raken. Veel mensen die vaperen kunnen daardoor hoestklachten krijgen. Ook hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker behoren tot de nadelige gevolgen. Daarnaast weten we nog niet alle gevolgen die op de langere termijn kunnen plaatsvinden. De rook die de vaper uitblaast kan ook schadelijk zijn voor de mensen om hem heen. Er kunnen bij die mensen klachten ontstaan aan neus, keel en ogen.



Smaken

De smaakstoffen in een vaper geven de damp een lekkere smaak en helpen de smaak niet bitter te zijn. De meeste mensen vaperen vanwege de smaakjes en de uitgebreide keuze daarin. Een vaper kan een opstapje zijn voor roken. Sinds 1 Januari 2024 mogen er geen vapes meer worden verkocht met smaakjes bij supermarkten en tankstations. Maar vapes zouden ook gebruikt kunnen worden om te stoppen met roken. Ik weet echter niet zeker of mensen die willen stoppen met roken zo veel zin hebben een ice tea vaper....

Door Desi van Mulken



SCAN
ME



**ARE YOU
TOKKING
TO ME?**

Gerecht: Eend met whisky



- 6 personen
- 1 eend van ongeveer 5 kilo
- 2 grote flessen Whisky
- 500 g spekreepjes
- 1 fles olijfolie

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.

De oven ongeveer 10 minuten voorverwarmen op 180°C.

Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.

De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.

Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky.

De glaven opdjinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen.

Nog en naiff glav insjenke en opdlinke.

Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekken.

Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen.

Denove nen sgop geve.

Twee glave whiskiinsjenke en tmiddeste leegdwinke.

De nove opendoen naadattet erste glaf leeggis en de sjotel vastpakke.

De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape.

Deent nogis oprape en met nen nantdoek de bwantwondesaiiv van deent vege.

Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeropraper.

Tkapotte glazzopvege endeent trug in dehove doen.

Deheent oprape en dove eers opedoen.

De twwwiede fjes biski pedoen en overeindzette.

Opstaan van de vjoer ent vetsssspek ondrde kas vege.

Nogis opstaan van de vjoer en tochma bijve zitte.

De bles op de gjondzette.

Ulde bles djinke wande glave sijn opof kabot.

Den'ove afzette, deooge sluiten un omvalle.

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.

De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en plafond schoonmaken.

De glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagzout kopen.



Al van kleins af aan
leren ze ons
over moed
we lezen het in boeken
zien in het cartoons
en vlak voor het slapengaan
vertellen ze het ons,
over prinses, over ridders
over het redden van prinsessen
en in al die verhalen gaat het altijd hetzelfde

Moed
daar word je mee geboren
staat gelijk aan het ontbreken van angst
het redden van prinsessen uit hoge torens
doet alleen een moedig man

Maar dat is het ding met sprookjes
het is en blijft op fantasie gebaseerd
En de verhalen die wij hoorden als kind
zijn inmiddels enorm gedateerd

Want als we de echte verhalen horen
de geschiedenis terug volgen
dan heeft moed niks te maken met wapens of zwaarden
dan komt er geen prinses en geen ridder aan te pas
dan kan iedereen het vinden
terwijl het daarvoor nooit in je zat

Want we worden er niet mee geboren
en da's maar goed ook, liever niet
want moed heb je pas nodig
als het verschrikkelijk tegenzit

En soms is het niet groots
en ook niet gewelddadig
soms zit moed gewoon in
het kleine, het alledaagse

Er is maar één correcte definitie van moed
dat ondanks dat iets eng is
je het toch gewoon doet.

Het Sinterklaasjournaal en de Nederlandse politiek

In de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal zitten veel vrolijke verwijzingen naar de Nederlandse politiek.

Hoofdpiet neemt het over van een te oude Sint en heeft na een hele zoektocht een nieuwe roerganger gevonden, een debuterende roerganger voor iedereen. Deze Pieterbaas heeft echter geen idee wat hij moet doen en geeft een ruk naar rechts aan het roer. Hij ontvangt constant instructies van de Hoofdpiet die hem uitmaakt voor 'slappe hap' en die blijft verkondigen mensen alles te geven wat ze willen.

Natuurlijk is er voor de intocht ook weer sprake van een crisis: de stoomboot was niet in Vianen aangemeerd, maar in Ameide, een van de andere vijftien plaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is ook lastig navigeren voor roerganger Pieterbaas met een routekaart met alleen maar 'hoofdlijnen', die hem was aangereikt door de Hoofdpiet.



Na ingrijpen van burgemeester Sjors Fröhlich waren de Sint en de stoomboot onderweg naar Vianen, maar de Pieten waren nog in Ameide. Dankzij de vriendelijke lokale fietsenmaker van Veni Vidi Fietsen konden de Pieten allemaal op een leenfiets naar Vianen. Burgemeester Fröhlich begeleidde ze achter op de motor, zoals hij ook als voormalig NOS-motorverslaggever in de Tour de France verslag deed.

Nu is het alleen nog even afwachten of de belofte van de Hoofdpiet wordt ingelost en de mensen inderdaad alles krijgen wat ze willen.

(L. Verkoelen, naar: Tv-recensie 'Belofte', Yasmina Aboutaleb, de Volkskrant, 17 november 2024)



Excursie kunstklas

door Frauke Beks

3 oktober zijn we met de kunstklas op excursie geweest naar Den Bosch. Daar hebben we museums en de grote kathedraal bezocht .

We verzamelden in de ochtend op station Horst- Sevenum. Eenmaal aangekomen in Den Bosch gingen we als eerste naar het museum. Daar hebben we een rondleiding gekregen en moesten een paar vragen over schilderijen maken. Na de rondleiding mocht je tot de pauze nog zelf door het museum lopen of naar designs kijken.

Daarna gingen we naar het Koning Willem college, een opleiding waar je naar toe kan gaan als je klaar bent met de middelbare school. Je leert hier vooral over het ontwerpen van kleding. We kregen er een rondleiding met uitleg over hoe het er aan toe gaat.

Na deze rondleiding gingen we naar de Sint Janskathedraal. We waren erg onder de indruk van de binnenkant.

Tot slot mochten we nog even door de stad lopen en gingen we gezamenlijk weer naar huis. Het was een erg leuke en leerzame dag!



Q: What did the paper say to the pencil?



A: You've got a point



Moppen

Jantje: dokter, ik heb mijn pen ingeslikt.
Dokter: dan zul je met een potlood moeten schrijven.

Een man moet geopereerd worden.
Wanneer hij de operatiezaal wordt ingereiden, wordt hij opgewacht door de dokters en verpleegkundigen. Allemaal hebben ze een lapje voor hun mond.
De man kijkt er eens naar en roept dan: 'Doen jullie die dingen maar af, hoor! Ik heb jullie al lang herkend!'

De dokter vraagt aan Jantje: "Hoe is het nu met je hoest?"
Jantje antwoordt: "Prima, ik heb de hele week geoeft."

